

Een singlereis naar Portugal is echt iets voor jou!

een ebook over de voordelen, uitdagingen en jouw reisleader

Situatieschets

Links van het bed in de personeelswoning van Hotel Lunia in Oldeberkoop staat een rood nachtkastje van een bekend Zweeds merk. Daarbovenop ligt de titel 'Soloreizen' van Liesbeth Rasker. Op de onderste plank aan de muur een foto van Marcel met River en Diez bij een bootloket in een Aziatisch land. Daarnaast een stapel met boeken; Fulltime avonturier, Iedere dag om 15.00 uur klaar, wat en hoe Portugal, het Zoutpad. Op de bovenste plank een houten bewaardoosje met persoonlijke briefjes uit Samos, een zonnebril, een buddha-beeldje en een groen Ampelmann bedlampje.

Dit ben ik. Mijn naam is Kim Linse, 46 jaar oud. Reeds 17 jaar eigenaar van Hotel Restaurant Lunia en sinds 2,5 jaar ZZP-reisleader voor Estivant.

Ondernemer dus. Daarom besluit ik na 2 jaar in loondienst dat ik ook mijn eigen singlereis wil organiseren. Zodat ik, in een 50plus singlereis, een stedentrip met een strandweek kan combineren. Zodat ik deze 11-daagse reis in Portugal met persoonlijk geselecteerde excursies kan uitvoeren.



En ook om er een leuke preünie aan vooraf te laten gaan. Waarin ik mijn kennis en ervaring met de doelgroep kan inzetten voor een gevarieerd programma. Waarin tijd en aandacht voor de gasten centraal staat.

Wat is een single (reis)?

Mijns inziens is de naam singlereis verkeerd gekozen. Ik pleit al jaren voor de naam alleengaanden en dus een alleengaande reis. Een reis die je alleen gaat maken. Met anderen. Want waar ik het steeds over heb is een groepsreis voor alleengaanden. Begrijp je het nog?

Single

Het woord single associëren we met een persoon die noodgedwongen alleen is. Door single te zijn ben je op zoek naar een date, want wij kennen de naam single uit de tijd dat de kranten nog vol stonden met contactadvertenties. Tegenwoordig zijn juist heel veel mensen bewust single, en dus alleen. In de context van een singlereis betekent het; alleen aansluiten op groepsreis.

Vrijgezel

Hoe ging dat vroeger eigenlijk? Tot 1950 werd gesproken van een vrijgezel. Men vond dat een stoffig woord maar ik vind het woord *vrij* in vrijgezel heel aantrekkelijk klinken. Hoe dan ook; het woord vrijgezel werd eigenlijk alleen gebruikt voor mannen.



Ongehuwd

Na vrijgezel werd besloten in het tweede deel van de twintigste eeuw het woord vrijgezel te vervangen voor ongehuwd. Ongehuwd. Ook al zo'n woord waar je de rillingen van krijgt. Alsof ongehuwd slecht en vies is.

Alleenstaand

Hoe dan ook, de negatieve klank was er nog niet van af. In 1956 publiceerde ene heer Blomberg een rapport *Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen van Amsterdam*, zo is het woord alleenstaande geboren. Persoonlijk vind ik dit woord zielig. Alsof je alleen door het leven moet omdat er niemand naast je wil staan. Eenzaam en verlaten.

Alleengaand

Maar toen in 1984 dook daar ineens het woord alleengaande op. Eerst als eufemisme; dat wil zeggen het in minder confronterende bewoordingen weergeven van zaken waarop een taboe rust. In 1984 was alleen gaand kennelijk nog een taboe. Het woord is blijkbaar nog steeds een taboe voor de *Dikke van Dale*. Want daar staat alleengaand niet in. Dus bij deze; na anderhalvemetersamenleving in 2020 en 2021 pleit ik dit jaar voor: alleengaanden.

Hoe dan ook, anno 2022 denk ik dat het taboe wel een beetje begraven is. Ik definieer een alleengaande als iemand die dan wel, al dan niet tijdelijk, alleen is, vrij is, zelfstandig en onafhankelijk is. En op een singlereis een paar leuke reismaatjes vindt.

Als definitie van de singlereis opteer ik dan ook: een vakantie waar je alleen heen gaat en je als groep reist. Je gaat samen met andere alleengaanden een gebied verkennen en leuke dingen doen.

Reisgedrag van Singles/Alleengaanden

‘Ga jij singles begeleiden?’, informeerde mijn vrijgezelle vriendin. Nadat ik uit heb gelegd dat ik het een uitdaging vind om een groep die elkaar nog helemaal niet kent samen een leuke vakantie te bezorgen, vervolgt mijn vriendin dat zij dat niet nodig heeft. Zij heeft namelijk genoeg familie en andere vrienden om mee op reis te gaan. Natuurlijk.

‘Dat hebben de gasten uit mijn groepen meestal ook’, vervolgt ik. ‘Maar toch vinden ze het leuk om met gelijkgestemden op te trekken.

‘Hoe groot zijn die groepen dan? En zijn er evenveel mannen als vrouwen?’

En welke leeftijd hebben ze? Het eerstvolgende kwartiertje volgt een singlereizen vragenvuur. Vanwaar al die interesse toch?

Op reis met de singles

Er is weinig onderzoek gedaan naar het reisgedrag van singles en al helemaal niet naar dat van alleengaanden. Het enige onderzoek dat ik vinden kan is van het CBS uit 2016 en dat vertelt me dat driekwart van de singles op reis gaat, waarvan het merendeel met anderen.

Het CBS stelde dat er anno 2017 bijna 3 miljoen alleenstaanden in Nederland waren, waarvan 1,5 miljoen single Nederlanders op zoek waren naar een reisgezelschap. Vermenigvuldig dit met het gemiddelde aantal keren dat zij op reis gaan, namelijk 2,5 keer, en je hebt een hele grote singlereisvijver. En in die vijver vist een groeiend aantal reisorganisaties.

Singles reizen steeds populairder

Grote spelers op de singlereismarkt zijn Crusj, Villavibes, [Fox](#), [Djoser](#), Simi, Estivant, [Sawadee](#), Shoestring en Baobab. Bij gebrek aan officieel onderzoek heb ik mijn eigen onderzoek gedaan. Allereerst bekeek ik de diverse websites en concludeerde hieruit dat tegenwoordig voor alle soorten reizen ook een single-variant bestaat.

Dat wil zeggen er zijn wandelreizen voor singles, zeilvakanties, actieve vakanties, duurzame reizen, christelijke reizen, reizen voor hoger opgeleiden, citytrips, yoga retreats en ook wintersportvakanties. Ook zijn er mogelijkheden om in grote gezelschappen of juist in kleine groepjes erop uit te gaan. Binnen en buiten Europa. In een tent of in een hotel.

Dan zoek ik het zelf wel uit

Ik benaderde de grote organisaties en stelde hen vragen als: wat is de meest geboekte leeftijdscategorie? Welke landen zijn populair? Wat is de verhouding man-vrouw in een groep? Wat is een populaire groepsgrootte? Wat is de voornaamste reden voor het boeken van een singlereis?



Dit is wat mijn onderzoek opleverde:

- De meest geboekte leeftijdscategorie is van 25-50 jaar. Men ziet een toename in reizen voor ouderen tot 69 jaar, en er zijn ook al 70+ singlereizen.
- Vooral landen buiten Europa zijn populair voor een singlereis: Vietnam, Thailand, Jordanië, Indonesië, Zuid-Afrika, Argentinië en Suriname.
- De verhouding man-vrouw is 50-50. Althans, zo beweert men. Ik weet van Estivant dat er meer vrouwen zich aanmelden dan mannen.
- 65% van de singles prefereert een klein gezelschap, slechts 35% wil in een grote groep (meer dan 50 personen) op reis.
- De voornaamste reden voor het boeken van een singlereis is op pad gaan met gelijkgestemden. Zeker niet om er een relatie aan over te houden.

Uit mijn eigen onderzoekje kwam verder nog naar voren dat 1 op de 40 deelnemers aan een groepsreis alleengaand is. Dat wil zeggen met een partner thuis.

Er zijn enorm veel mogelijkheden en dat zal je niet verbazen als je ziet hoe groot de singlemarkt is. De voorspelling voor 2047 is dat één op de vier huishoudens van een alleenstaande is!



Reisbegeleiders-ervaringen

Wat mij is opgevallen in de afgelopen jaren dat ik als reisleider op pad mag zijn is dat men graag wil reizen, maar het ook eng vindt om een singlereis te boeken.

Zeker gasten die voor een eerste keer op singlereis gaan voelen de spanning. Waar ontmoet ik de groep, zal het klikken met de reisgenoten en ook is de reisleider wel leuk?

Ik vergelijk het met de pyramide van Maslow. De eerste behoefte van mijn reizigers is een goed bed, brood en bad. Dat wordt wel duidelijk uit de reisbrochure. Daarnaast wensen mijn gasten veiligheid. 'Staat de bus wel op tijd klaar?' 'Is voor mij de juiste kamer geboekt' 'Houdt men rekening met mijn voedselallergie' Kortom is Kim vakbekwaam, zorgt zij voor het geboden programma? We zijn er natuurlijk om samen te reizen, samen te ontdekken: het sociale contact. Door een fijne beleving van de vakantie en door een leuke groep groeit de eigenwaarde van de individuen. En tenslotte hoop ik op persoonlijke groei bij de deelnemers.

Bij de grotere organisaties is het de regel om als reisleider twee dagen van te voren een appgroep aan te maken waarin gasten kunnen afspreken om samen naar het vliegveld te reizen. Ik ervaar dat er gretig gebruik gemaakt wordt van een onlineplatform dat een dergelijke organisatie biedt en dat daar al telefoonnummers uitgewisseld worden. Vaak komt er dan al een appgroep, waar misschien nog niet iedereen deelgenoot van is, maar waar al wel voorzichtig contact in is gelegd.

Preünie

Het allereerste wat ik dus anders wilde doen in mijn eigen reis is een preünie organiseren. Een soort kennismaking. Om je reisgenoten live te ontmoeten. Zodat het makkelijker is je travelbuddy aan te spreken op het vliegveld. Het is natuurlijk fijn dat ik dat in mijn eigen Lunia kan organiseren. Enerzijds om mijn toekomstige gasten te overtuigen van mijn reiservaring, anderzijds omdat ik het voor de gasten die uiteindelijk boeken kosteloos kan doen.

En als die angst vooraf daarmee is afgenomen, kan de echte voorpret beginnen!



Hoe ik ben als reisleader

Ik heb een opleiding bij Ivor gedaan om reisleader te worden; Dit was voor mij de belangrijkste les: éénmaal op reis ben je de reismanager. Want: je bent van het begin tot het eind verantwoordelijk voor alle aspecten van de reis.

- sfeer creëren in de groep
- toeristische informatie kennen en delen
- conflicten oplossen
- gasten binden
- leiding geven
- excursies aanbieden
- improviseren
- afspraken met hotels en restaurants maken
- vervoer regelen



Al deze aspecten hangen van communicatie aan elkaar. De gouden tip om misverstanden te voorkomen is om te vragen naar feedback. ‘Zijn er vragen?’ ‘Ben ik duidelijk verstaanbaar?’ ‘Hebben jullie het begrepen?’ Een stilte laten vallen en mensen aankijken en reactie inschatten helpt ook. Situationeel leiderschap is een model dat een reisleader goed past. Er zijn vier basisstijlen in deze vorm van leiding geven. Instrueren. Bij situaties die een bondige uitleg vergen en ook in geval van bijzondere situaties wanneer snel en accuraat handelen belangrijk is. Overtuigen. Bijvoorbeeld als de gast aangeeft niet te begrijpen wat de keuze van de reisleader is, maar ook als de groep het niet eens is met de beslissing van de reisleader.

Participeren. Met de gast samen zoeken wat de uitdaging en mogelijke oplossing is.

Delegeren. Uitleggen wat de mogelijkheden zijn en de gast zelf aan de slag zetten. Aanwezig blijven voor vragen en informeren naar belevenissen achteraf.

De combinatie van instrueren bij aanvang van de vakantie, naar participeren later in de reis, zijn de basisstijlen die bij mij passen.

Ook heb ik veel geleerd over groepsprocessen. De verschillende fases die daarbij horen; de kennismakingsfase, de toenaderingsfase en de acceptatiefase. Ik ben daarom altijd heel duidelijk in groepsnormen. Bij het welkomstwoord meteen al. Ik maak direct bekend wat ik wel en niet acceptabel vind. Bij voorkeur maak ik onderstaande afspraken met de groep. (Dit komt letterlijk uit de welkomstbijeenkomst van mijn laatste reis.)

- Het programma heb ik net vertelt, maar communiceer ik ook via de app. Iedere morgen communiceer ik het programma voor de dag erna.

- Ik ga er van uit dat je het vaste programma, meedoet. Zoniet: prima! Het is vooral jouw vakantie! Laat het me wel even weten als je een onderdeel niet mee wilt doen, dan staat de groep niet voor niets te wachten.

-Iedereen maakt foto's. Wil je er niet op, of niet mee op de social media kanalen? Geef dat dan aan. Kan ook in een prive-appje. Laten we dat accepteren van elkaar.

-Roken; niet aan tafel. Ga even wat verderop zitten, zodat je mede-reizigers er geen last van hebben.

-Als je een momentje stil wilt voor het eten, dan graag even aangeven

-Als je je stoort aan iemand anders z'n gedrag spreek iemand daar onder vier ogen even op aan. Kom je er niet uit, dan hoor ik het graag. Samen komen we dan tot een oplossing.

-De tijden op het programma zijn de tijden dat we vertrekken. Zorg dus dat je 5 minuten eerder aanwezig bent.

-Mobiele telefoons; niet aan tafel tijdens het eten. Dus eten op tafel, betekent telefoon in de zak.

Vragen zover?

Vooraf van de laatste regel hebben we altijd veel plezier. Gasten die stiekem onder het tafelkleed hun mobiel bekijken. Of zo'n gewoonte om een verhaal kracht bij te zetten door een foto te laten zien, en dan ineens aan onze afspraak denken: 'oh, sorry Kim ik mag mijn telefoon niet vast houden. Ik geef dan altijd een dikke knipoog en de telefoon verdwijnt.

Het is even schakelen, en ik kan het natuurlijk niet echt verbieden, maar deze regel heeft gasten al vaak een gezellige, telefoonloze avond gebracht. We gaan tenslotte op reis om elkaar te leren kennen, niet om de hele tijd op de telefoon te zitten.

Mijn sterkste punt in het begeleiden van reizen is dat ik doe wat ik zeg, dat ik kan luisteren en dat ik mensen kan aansteken met mijn enthousiasme over de bestemming.

Ik deed al veel ervaring op in verschillende leeftijdscategorieën en kwam tot de conclusie dat de 50plus markt mij het beste past.

Ik kan me goed aanpassen aan een rustiger reistempo en ik luister graag naar de levensverhalen die mijn gasten meebrengen.

Wellicht speelt ook mijn eigen leeftijd mee. Ik kan me identificeren met de doelgroep, simpelweg omdat ik zelf geen reisleidster van 25 meer ben!



En wat zo'n reis nu het allerleukste maakt is dat iedereen open staat voor een ontmoeting met z'n reisgenoten en met de bestemming. Niet geremd door de mening of het humeur van een partner. Mijn allergrootste plezier is als ik gasten kan binden door iets eenvoudigs als bijvoorbeeld een dorpswandeling. Wandelen werkt heel laagdrempelig, het is namelijk ook algemeen geaccepteerd om zijgend naast elkaar te lopen. En je kunt ook een praatje aanknopen zonder elkaar direct de hele tijd in de ogen aan te hoeven kijken. Het mooiste is als ik nog maanden later een levende groepsapp in mijn telefoon heb en mijn gasten alweer plannen maken om een volgende reis samen te ondernemen.

Eerste Indereiskoffer singlereis

De liefde voor Portugal ontstond voor mij in 2018. Met vrienden en het gezin boekte ik een weekje zon, zee en zand aan de Algarve. Het was herfstvakantie en we zochten iets waar het ook in het najaar nog zo'n 25 graden is. Gevonden. Een jaar later kwam ik er weer. In mei. In Albufeira. Buiten de schoolvakanties en eindexamenreisjes van (Engelse-) jongeren is het goed in de Algarve. Ik ontdekte de eenvoudige, maar eerlijke Portugese keuken en dan met name de specialiteiten van Zuid-Portugal: cataplana van verse vis, kip piri piri en doces van amandel.

In 2020 reisde ik wat meer van oost naar west door de Algarve en ontdekte leuke marktjes, mooie kastelen, oude kathedralen en haar vriendelijke bewoners. Zo kwam ik onder andere in Silves en Loulé.



Op het Algarve-menu

Silves was de hoofdstad van de Moren tijdens de Moorse bezetting. Op de heuvel midden in de stad staat een oud, rood kasteel, het Castelo dos Mouros, ook wel Castelo de Silves. De Moren bouwden het kasteel met zandsteen tussen de 8^e en 13^{de} eeuw. Het is gebouwd op een heuvel van de Serra de Monchique om over de omliggende velden met sinaasappelbomen, druivenstruiken en vijgenbomen te waken. In het kasteel kun je de waterreservoirs bezoeken. Deze waren aangesloten op waterbronnen van het gebied. Voor de kerk staat een standbeeld van de Portugese Koning Dom Sancho 1 die met zijn leger hier de Moren versloeg. Tegenover het kasteel staat de kathedraal van Silves. Deze werd aan het einde van de dertiende eeuw gebouwd op de restanten van de moskee.



Het is momenteel slecht onderhouden. Rondom het kasteel en de kathedraal zijn veel mooie smalle straatjes. Daal af via het historische centrum richting de Rio Arade met zijn middeleeuwse brug. De rivier zorgde ervoor dat Silves een handelsstad werd en dat bracht haar inwoners welvaart. Na een lekkere lunch in Silves, bijvoorbeeld bij Mosaiko, rijd je door naar Quinta do Frances, een familiewijnlandgoed van 9 hectare. Ze produceren hier eigen wijnen en ook kun je er terecht voor een rondleiding en een wijnproeverij!

Op een zaterdag ga je natuurlijk naar Loulé. Dé marktstad van de Algarve. Op zaterdag is de weekmarkt en een zigeunermarkt, maar de overdekte markthal in Moorse stijl is iedere dag geopend.

Loulé is een van de oudste stadjes van de Algarve, wederom gesticht door de Moren. Ook in Loulé vind je een kasteel, maar er zijn slechts 2 kamers bewaard van gebleven, wel heb je er een mooi uitzicht.

In het centrum van het oude stadje van je smalle straatjes en de voor de Moorse tijd herkenbare witte huisjes. In deze straatjes passeerde is ook het Çoncento do Espirito Santo, een in de vroege 17^{de} eeuw gebouwd opvanghuis voor onbeschermde vrouwen. Singles dus.

Nu vind je in deze witte huisje ambachtelijke winkeltjes met allerlei lekkernijen maar vooral zelfgemaakte sieraden, kleding en woondecoratie.

Verplichte smaakmakers

Portugal heeft echt alles wat ik belangrijk vind voor een geslaagde reis:

- niet te ver vliegen
- heerlijk eten, goede wijnen
- vriendelijke mensen
- het mediterrane karakter
- strandcultuur
- en steden met een interessante geschiedenis

Eind 2021 was ik in Lissabon. Een stad die na de Romeinen en de Moren, werd bezet door de Christenen. En toen was er Alfonso I die zich in 1193 tot koning van Portugal uitriep. Hij liet in Lissabon een bestaand fort op een heuvel ombouwen tot een Koninklijk paleis, het **Castelo de Sao Jorge**.



De ligging aan de mond van de Taag bij de Atlantische Oceaan heeft de stad Lissabon karakter en rijkdom gegeven. De Portugese ontdekkingsreizigers brachten in de 15^{de} eeuw hun schatten als specerijen, zijde en tapijten mee naar de stad. Onder andere de **toren van Belem en het Jeronimosklooster** werden met de opbrengsten van deze reizen gebouwd.

In 1755 verwoestte een aardbeving grote delen van Zuid-Portugal. De brand die volgde op de aardschokken bracht grote schade toe aan Lissabon. Marques de Pombal reconstrueerde de stad. Hij zorgde voor ruime straten, mooie pleinen en aardbevingbestendige neoklassieke wijken in het lagere deel van de stad. Een ritje met tram 28 brengt je door onder andere de historische wijken Graca, Alfama en Baica. Op bewonderenswaardige wijze doorstond de kathedraal van Lissabon, de Sé, die gebouwd werd op de overblijfselen van een moskee uit de Moorse tijd, de aardbeving. Een revolutie in 1910 zorgde voor afschaffing van de monarchie. Tot in 1926 door de revolutie van de 28^{ste} mei een dictatuur werd geïnstalleerd. Deze duurde tot 1974, toen bij de Anjerrevolutie een democratie werd gevormd. Portugal werd lid van de Europese Unie in 1986 en de economie kwam tot bloei tot 2000. Het land had een Europese lening nodig, maar kwam uit de depressie onder premier Antonio Costa. Een bezoek aan deze vijf belangrijkste bezienswaardigheden van de stad geven je een goed beeld van de geschiedenis van Lissabon. 1. Castelo de Sao Jorge, 2. Toren van Belem 3. Jeronimosklooster 4. tram 28 5. de Se

Ik neem je echter mee naar een aantal minder bekende plekken in Lissabon die ik ontdekte tijdens een foodtoer, een fietstocht en kilometers lange wandelingen op zoek naar het beste beeld van de stad voor mijn Singlereis in mei 2022.



Geheime ingrediënten

-We luisteren naar de Fado. Iedere avond in 'a tasquinha canto do fado' in de wijk Alfama bijvoorbeeld. Wij kwamen er op een avond dat één van de bandleden jarig was. Een paar alcoholische consumpties had hij dan ook al genuttigd. Bij het ter handen nemen van de Portugese gitaren, de viola de Fado, waan je je in het droefgeestige Portugal aan het begin van de 19^{de} eeuw toen deze vooral gezongen werd door hoeren en zeelieden. En aangeschoten muzikanten.

-Een echte aanrader is de fotoexpositie in de straten van Mouraira. Een Engelse fotografe, woonachtig in de wijk, maakte een serie portretten van de inwoners. In deze authentieke wijk wonen nog veel van haar oorspronkelijke bewoners en dat levert echte beelden op. De beelden hangen aan de gevels in de 'Largo dos Trigueiros'.



-We lopen over het Carmoplein waar ook het klooster aan ligt. Het klooster steekt boven de stad uit. Maar het opvallende is dat het geen dak heeft. Het werd in 1389 gebouwd en met de aardbeving in 1755 werd het grootste deel vernield. Bijna alles werd teruggebouwd, behalve het dak en dat maakt het nu zo'n uniek monument. Het klooster ligt aan een gezellig plein waar straatmuzikanten zorgen voor een alternatieve ambiance, waarbij de oudere jeugd opfleurt en graag een aperitiefje gebruikt.

-We nemen de Ascensor da Gloria om het hoogteverschil tussen plein Restauradores en het uitkijkpunt bij Sao Pedro de Alcantarila te overbruggen. Dit, nu elektrisch aangedreven, trammetje werd in 1880 geplaatst en biedt plaats aan ongeveer 40 gasten. De graffiti tram heeft een hoge kop en bij de grond zijn de assen ongelijk. De enige manier om het stijgingspercentage van 20% aan te kunnen. Hoewel het ritje maar krap 2 minuten duurt is het een bijzondere beleving en dé manier om naar Bairro Alto te komen.

-Natuurlijk zijn we veel streetart. Mijn favoriet is die van Bardalo II. Het 3D beeld van de Pelikanen op de hoek van Rua de Santa Justa en Rua de Carmo. Het is een beeld van 5 x 5 meter. Geschilderd met gevonden materialen en afval in de straten van de stad. Met zijn kunst, een combinatie van schilderkunst en beeldhouwkunst, wil hij de afvalproblematiek en de vervuiling in beeld brengen. Artur Badalo (1987) woont in Lissabon en er zijn



meer verbazingwekkende dieren van hem te bewonderen in de stad.

-We gaan ook eten natuurlijk. Ik heb veel geproefd, Lissabon heeft zoveel restaurantjes! Mijn persoonlijke tip is Sabores na Travessa. Een klein zaakje, met een heel vriendelijke eigenaar die heerlijk kookt. Het zijn pure, eerlijke smaken voor een kleine prijs. Lokale wijnen erbij en je hebt de beste, Portugese lunch. Door een combinatie van een week Algarve en drie dagen regio Lissabon is deze reis 11 dagen lang geworden. Een unieke lengte, want de grote organisaties gaan standaard voor 1 week, zodat je nog een week bij kan boeken. Door het maatwerk dat ik kan bieden, is deze reis 11 dagen lang. Een stedentrip en strandvakantie in één!



Vijf veelgestelde vragen en antwoorden over een singlereis anno 2021

Zijn er ook 1-persoonskamers?

Jazeker. Indereiskoffer weet door het begeleiden van vele [Singlereizen](#) dat 90% van de gasten een eigen kamer preferereert. Een kamer delen kan gezellig zijn als het klikt tussen de kamergenoten. Maar dan moet je daar wel beiden voor open staan. Indereiskoffer heeft dus vooral 1-persoonskamers ingekocht. Vaak is dat wel een kamer voor twee personen, maar dan is de bezetting eenpersoons.

Waarom is er een leeftijd indicatie?

De ervaring leert dat het fijn is te reizen met gelijkgestemden. Reisgenoten in dezelfde levensfase. Je begrijpt elkaar gewoon beter als je ongeveer van dezelfde generatie bent. De 50plus is voor Indereiskoffer geen harde voorwaarde, maar u moet wel in de groep passen. En natuurlijk moet u ook in staat zijn de reis zelfstandig uit te voeren. Dat is de enige eis, en daarom is er geen maximum aan de leeftijd gesteld.

Kan ik een optie nemen?

Natuurlijk kan dat. Indereiskoffer vraagt een intentiemail in te vullen. Zo weet de organisatie met wie zij rekening kan houden, en heeft u een bevestiging van hetgeen u voorgenomen heeft. Ruim twee maanden voor vertrek organiseert Indereiskoffer een zogenaamde kennismakingsdag.

Bij de uitnodiging voor de dag zit een factuur van € 300,00 ter aanbetaling. U kunt eerst de dag meemaken en zien met wie u op reis gaat en dan de factuur betalen. Of afzeggen en de factuur verscheuren. U zit dus nergens aan vast, maar er wordt wel een plekje voor u vrijgehouden.

Kan ik gratis annuleren i.v.m. Covid?

Dat kan. In geval van een negatief reisadvies, of aangescherpte maatregelen in verband met de pandemie waardoor de gast wenst te annuleren geldt dat tot 3 weken van te voren dat kosteloos mogelijk is. Tussen 3 weken en 24 uur van te voren kunt u maximaal de aanbetaling kwijt zijn, dat wil zeggen € 300,00. Dat zijn de ticketkosten. Als er een oranje, geel of groen reisadvies geldt is de luchtvaartmaatschappij namelijk niet verplicht geld te retourneren. Indereiskoffer heeft met alle logiesverstrekkers, restaurants en excursies die wij onderweg bezoeken de afspraak gemaakt tot 24 uur kosteloos te mogen annuleren en dus geld terug voor de gasten! Dus u betaalt € 300,00 twee maanden voor vertrek en het restantbedrag maximaal 2 weken voor vertrek.

Wat maakt Indereiskoffer speciaal?

Indereiskoffer is een eenmanszaak. Kim is Indereiskoffer. Dus je weet van te voren wie je reisleader is! Bovendien ligt de leeftijd van deze reisleader vlakbij de leeftijd van de gasten waardoor als snel een klik ontstaat. Indereiskoffer exploiteert al 17 jaar Hotel Restaurant Lunia te Oldeberkoop, het is dan ook leuk hier een kennismaking, een preünie te organiseren.

Tenslotte

Voor Indereiskoffer is 16 deelnemers de limiet. Dat is het maximale aantal gasten om op persoonlijke wijze de reis te kunnen begeleiden. En met een kleine groep zijn we flexibel. Wil iemand toch liever nog dat ene kerkje in? Dan kunnen we dat a la minute inpassen.

Het is ook een praktisch aantal. Met 16 eenpersoonskamers kun je nog in middelgrote hotels terecht. Zo ben je niet altijd aan de heel grote resorts of ketenhotels gebonden. In de Portugal reis zit ook vervoer met een 9-persoonsbusje. Dat betekent twee busjes vol met gasten en twee chauffeurs.

Lijkt het je wat? Mag ik jouw reisleidster zijn? Stuur mij een mailtje op kim@indereiskoffer.nl en ik reseveer een plekje voor je!

